

Als erven de pret bederven

Ik houd van het aanpakken en oplossen van juridische conflicten met veel emoties, zowel op het werk als in de familie. Als het gaat om erfenissen kan ik mijn lol meer dan op, al voelt niet iedereen zich in dat geval zo happy.

Bij het verdelen van een erfenis laaien namelijk vaak oude, vastgeroeste conflicten weer op. Familiesystemen kraken en piepen en ogenschijnlijk simpele vragen als wie welk servies mag meenemen, leiden tot oorlogsverklaringen.

Ik ben specialist in doorvragen totdat duidelijk is waar een conflict écht om gaat. Meestal gaat dat niet om bijvoorbeeld het servies, maar om een door een erfgenaam ervaren ongelijke en daarmee onterechte behandeling in een soms ver verleden.

Ik breng, als advocaat, mediator of gespreksleider emoties, gedachten, overtuigingen en aannames in kaart en breng ze terug tot wat belangrijk is en wat zorgen baart.

Dan is het tijd om te kijken hoe het juridisch zit. Je kunt in een openbaar register (laten) nagaan of er een testament is. Een testament vraag je op bij de notaris, die ook een verklaring van erfrecht kan opstellen. Daarin staat of een testament is gemaakt en wie de erfgenamen zijn. Met deze akte kunnen de erfgenamen hun recht op erfenis bij banken en dergelijke aantonen.

Je kunt aanvaarden, verwerpen of beneficiair aanvaarden. In dat laatste geval aanvaard je alleen als de boedel positief is en ben je niet privé aansprakelijk voor schulden. Wie 'gewoon' aanvaardt neemt wel alle lusten én lasten over.

Wie erfgenaam is en heeft aanvaard, wil dat er vervolgens iets gebeurt. Je kunt daarvoor een executeur testamentaire inschakelen. Dat is iemand die de nalatenschap in kaart brengt en de verdeling regelt, zelfs als het gaat om de opslag van inboedel. Je ziet steeds meer professionele bureaus die dat doen.

Maar vaak knettert het zo dat er geprocedeerd moet worden. Bijvoorbeeld als een nieuwe partner van de overledene voor het overlijden wat al te veel 'cadeautjes' heeft gehad. Of als bepaalde kinderen meer hebben gekregen dan anderen. Of als de 'koude kant' zich meer met de erfenis heeft bemoeid dan goed is. Of als iemand die de overledene tijdens ziekte heeft verzorgd, ook (te) goed voor zichzelf heeft gezorgd.

In het erfrecht schieten emoties, gedachten, aannames, wet en rechtspraak door elkaar heen. Logisch dat je dan af en toe naar houvast zoekt. Want je wil erven, maar daarbij niet ook een beetje sterven.



mr. drs. R.P. (Bob) Heeren
 Advocaat en MfN-registermediator
 RWV Advocaten
 W www.rwv.nl
 T 071 7502273
 M 06 51557717